

Voorwoord van de voorzitter.

Op de vooravond van het volgende millennium biedt de Heemkring "*Wiekevorst Ons Dorp*" een fotoboek aan, dat elke rechtgeaarde Wiekevorstenaar - naar wij hopen - met enthousiasme zal ontvangen. Dat liet althans het grote aantal voorinschrijvingen ons vermoeden.

Over de ontstaansgeschiedenis, de werking en de betrachtingen van onze vereniging verwijzen wij naar de inleiding van Louis Mertens.

Onze vorige uitgave "*De Kerk van Wiekevorst*" was vooral een beschrijving van de geschiedenis en het verenigingsleven van ons dorp, bijkomend geïllustreerd met foto's; het huidige fotoboek "*Wiekevorst van A tot Z*" is vooral een kijkboek geworden. Meer dan 150 foto's, telkens voorzien van een korte commentaar, laten u opnieuw "*zien*" hoe het toen was.

Elke letter van het alfabet staat voor een specifiek thema, een bepaald aspect van het Wiekevorstse verleden. Wij zijn ons ervan bewust, dat andere foto's datzelfde onderwerp evengoed of zelfs beter hadden kunnen illustreren. Sommige facetten van ons dorpsleven zijn wellicht te beperkt aan bod gekomen of misschien wel vergeten. Maar is dat niet het lot van elke poging om het verleden van een dorp te doen herleven? Trouwens, dat geeft misschien mogelijkheden voor een vervolg ergens in een nabije of verre toekomst.

Onvolledig dus..... En toch !

U zal het merken bij het bedachtzaam doorbladeren van het kijkboek. Wiekevorst herlééft, in zijn landschappen, in zijn bewoners, in de activiteiten en gebeurtenissen van toen. Sommige foto's zult u bespreken, met de vinger wijzend, hoe kwam dat weer, in welk jaar was dat, hoe heette die weer, bestaat dat nog, wat is daarvan geworden of bij welke gelegenheid is "*dat portret*" ook weer genomen? Een mooier eerbetoon aan Wiekevorst zouden wij als Heemkring niet kunnen bedenken.

Daarom nodigen wij u uit, met als leidraad het alfabet, mee te reizen in de tijd aan de hand van het voorliggend fotoboek 2000 "*Wiekevorst van A tot Z*".

Veel kijkgenot.

De voorzitter,

Jef Bruynseels